

# Redaktören har ordet

Med detta nummer fortsätter *HumaNetten* den utveckling som påbörjades för ett år sedan, då tidskriften gjordes om till en refereegranskad publikation på Open Access. Det nya systemet innebär att artiklarna är sökbara på nätet på ett mycket bättre sätt än i det gamla systemet. Inte minst viktigt är detta med tanke på det ökande internationella inslaget bland våra bidragsgivare. Av de fem refereegranskade bidragen i det föreliggande numret är två skrivna på engelska och emanerar från en konferens i postkoloniala studier i Kalmar 2015.

Den refereegranskade delen av numret inleds med litteraturvetaren Peter Forsgren som skriver om tre borgerliga svenska författare från 1910-talet vilka var samtida med de tidiga proletärförfattarna. Forsgren vill här visa hur författarna ideologiskt anknöt till arbetarrörelsens ideal och mål samt visade intresse för arbetarfrågan, trots att deras alster inte var arbetarlitteratur i sig. Härnäst berättar litteraturvetaren Tommy Olofsson och författaren Cecilia Davidsson om ett experiment som de genomförde på sina universitetskurser i kreativt skrivande. Det gäller här att efter eget huvud författa ett slut på en nyskriven novell av Cecilia Davidsson. Att utmana sig själv genom att kliva in i en annan skribents tankevärld leder till både tänkvärda och lite bombastiska resultat. Erik Larsson fortsätter det litterära spåret med en diskussion som utgår från Michel Houellebecqs mycket omtalade dystopi *Underkastelse* (2015). Boken målar upp ett framtidsscenario med ett muslimskt maktövertagande i Frankrike. Larssons studie rör sig dock inte så mycket om boken i sig som de svenska dagstidningarnas recensioner och de intertextuella relationer som de rymmer.

Under tre dagar i augusti 2015 möttes ett hundratal forskare från olika discipliner i Kalmar för den internationella konferensen *Concurrences in Postcolonial Research*. En av konferensens keynote speakers var geovetaren Ambe Njoh från University of South Florida, som här ger sin syn på hur kvantitativa tekniker kan appliceras på studiet av koloniala förhållanden på nya och innovativa sätt. Ett ytterligare bidrag från konferensen är Kamalroop Singhs studie av hur sikherna under brittisk kolonialtid kom att utgöra en viktig rekryteringskälla för imperiets arméer, och hur en specifik sikhisk mentalitet om krigiska plikter och martyrskap spelade in.

Språkvetaren Fredrik Olsson utforskar ett något mer vardagligt men inte desto mindre angeläget tema, nämligen användandet av ordet "du". Närmare bestämt gäller det hur direkt tilltal pekar ut och konstruerar mottagare i en broschyr från Försäkringskassan. Resultatet blir kort och gott att Försäkringskassan inte alltid lever upp till sina ambitioner utan kan skriva både inkluderande och exkluderande i samma text.

*HumaNetten* är tillbaka i december med ett välfyllt temanummer om... Ja, vi ska inte avslöja för mycket än, men det kommer i alla fall att bli på engelska och röra sig ut i världen, liksom Linnés lärjungar. Tills dess önskas en behaglig sommar.

*Hans Hägerdal*

*Ordförande i redaktionsrådet*